

I

*Een Waverly Owl heet nieuwe leerlingen
hartelijk welkom*

Die kille ochtend in januari klonk de klok van de kapel. Al over vijf minuten zou de rector het nieuwe jaar op het Waverly inluiden. Jenny Humphrey haalde diep adem en stormde over het met zout bestrooide pad. De sneeuw knisperde onder haar Camper-laarzen, die gevoerd waren met fleece, en de goud-witte sjaal die haar moeder haar had opgestuurd vanuit Praag wapperde achter haar aan. De kerstvakantie was ten einde gekomen, en het was zo vroeg dat de sneeuw nog nauwelijks was bezoedeld met voetstappen of sneeuwbalgevechten. De bakstenen gebouwen met de besneeuwde daken leken wel iets uit een sprookje. Opnieuw was Jenny weer helemaal verliefd op haar school.

Een eindje verderop zag ze de leerlingen dringen voor de deur van de kapel, waar rector Marymount hen zou toespreken. Hoe eerder hij begon, des te sneller ze ook weer klaar zouden zijn. 'Wat ben je bruin, Jenny!' riep Sage Francis naar haar, van boven aan de trap. Onder haar roze en wit gestreepte baret kwamen haar steile blonde haren tevoorschijn. 'Ik kan gewoon nog niet geloven dat je met de Vernons mee mocht naar de Bahama's.'

'Je sproetjes vallen nu nog meer op dan anders,' zei Benny Cunningham, terwijl ze moeiteloos haar gestreepte Waverly-stropdas knoopte, een klusje dat Jenny minstens een uur had gekost. Benny had haar Michael Kors-jas aan-

smaak op haar lippen. 'Veel succes daarmee. Je weet hoe knorrig hij is.'

Jenny knikte. Ze kreeg het al benauwd als ze er alleen maar aan dacht, zeker omdat ze zich het afgelopen semester niet bepaald rustig had gedragen. Hoe zou ze hem ooit nog kunnen overtuigen dat ze een verantwoordelijke Owl was die zich altijd aan de regels hield? 'Wacht eens, waar is rector Marymount eigenlijk?' Ze strekte haar nek uit om te zien of hij soms op de verhoging stond. De bel was vijf minuten geleden al gegaan, en er gebeurde niets. Aan het geroezemoes te horen, hadden de andere leerlingen ook al door dat er iets niet klopte.

'Dat is Marymount toch niet?' fluisterde Alison. Een lange man met een volle bos grijs haar beende zelfverzekerd over het toneel. Zo te zien liep hij tegen de vijftig en zou hij niet misstaan in een James Bond-film. Heel iets anders dan de kalende rector Marymount met zijn eeuwige truien. 'En is dat een Armani?' vroeg Alison, wijzend op zijn pak dat er duur uitzag.

Tegen de tijd dat James Bond dan eindelijk op de verhoging in het midden van het podium stond, vlogen de geruchten al door de zaal. Meteen hief hij zijn hand. 'Jongens, alsjeblieft. Geen paniek.' Hij had een diepe, kalmerende stem, waarmee hij de zaal als bij toverslag stil wist te krijgen. 'Rector Marymount is nog springlevend, maar sinds kort zijn er veranderingen aangebracht in het personeel. Ik heet Henry Dresden en ik ben jullie nieuwe rector.'

Iedereen snakte tegelijkertijd naar adem.

'Nu ik hier de touwtjes in handen heb, zal het er iets anders aan toe gaan,' zei Dresden grinnikend, terwijl hij over zijn blauwe stropdas streek. 'Ik zal bij jullie in de loopgraven blijven. Volgend semester zal ik jullie leraar Literatuur voor Gevorderden zijn. Tenminste, voor diegenen die



